

Jungs ging bosbranden gaan blussen in California

Raf trotseert de frisheid in Groenland

**DIT WORDT ONS JAAR. EEN
WARE REIS ROND DE WERELD!**

Briek zat in den Afrique

Wuste oefenende voor
Joepie op weg naar de
Machu Picchu

Dag iedereen

Welkom bij onze reis rond de wereld!

Dit jaar beloofd heel leuk te worden met leuke activiteiten en toffe leiders. In dit boekje vind je onder andere een samenvatting van ons buitenlandskamp, info over joepie en paascursus, alle info over de leiders en enkele toffe spelletjes.

Jullie hebben ook een toffe kalender gekregen met alle activiteiten en evenementen op. Je hoeft ze dus niet meer in je agenda te zetten!

Wij hebben alvast zin in dit jaar!

Jullie ook?

Tot dan!

xx uw leiderkens

Een terugblik naar deze zomer...

Tsjechië was een heel leuk land, de zon scheen er vaak en het water van de Berounka was behoorlijk nat.

Op de busrit heeft Emiel niet veel koeien moeten tellen voor hij in slaap viel, want na 2 minuten was het al van dat. Toen we daar aankwamen hadden we een leuk verblijf gekregen dicht bij het natte water zodat we elke dag er wel konden in springen.

De eerste dag hebben we met Pol ofwel Popol voor de vrienden een paar rotsen beklommen. Bara en Martin waren ook van de partij, Martin (lees martaaïinn) was een hoop stenen aan het tellen, maar helaas moesten we alweer terug voor hij klaar was.

De volgende 2 dagen zijn we terug met Bara en Martin op stap geweest. Hier heeft Martin eens zijn vaarkunsten laten zien. Op het einde van de dag konden we dan afkoelen in het natte water van de Berounka. Hier hebben Axl, Dante en Lukas het alfamannetje in hen laten bovenhalen en brachten een zware steen tot boven op de brug en gooiden hem het water in, daar was buurman Gaston niet content mee.

Onze kok Benito heeft iedere avond gezorgd voor lekker eten (al kan hij wel nog wat dingen leren van Kristof en Theo).

Omdat Thibault zo veel zin had om te wandelen, zijn we de voorlaatste dag op wandeling geweest, we hebben een mooie 26 km gewandeld. De laatste kilometers waren we bijna de weg kwijt, omdat het zo hard aan het regenen was. Het wandelpad was bijna de Berounka geworden.

Op onze reis hebben we wel geen piraten tegengekomen ondanks ze Ahoi zeggen om elkaar te groeten. Eens thuis terug aangekomen werden we herenigd met onze moekes en vakes en konden we huiswaarts keren.

Geniet nog van enkele kiekjes, meer zijn er op onze facebook te vinden!



Paascursus

Ben jij een avontuurlijke ziel die verlangt naar nieuwe ervaringen? Dan is onze paascursus, georganiseerd door niemand minder dan KSA Noordzeegouw, iets voor jou!

Speciaal ontworpen voor de tweedejaars jonghernieuwers (en onze geweldige leiding), is dit dé gelegenheid om je leidinggevende vaardigheden te laten schitteren.

Geen saaie schoolbanken hier, maar een meeslepende reis vol praktijkervaring en wijze raadgevingen van ervaren leiders. Maar laten we eerlijk zijn, het draait niet alleen om serieus zijn – plezier staat centraal! Tijdens deze leerrijke dagen is er genoeg ruimte voor vermaak en spel. Denk aan gezellige momenten aan de bar, elke avond weer een kans om te ontspannen en nieuwe vriendschappen te smeden.

Wij raden deze cursus zeker aan, daarbij is het in KSA Moerkerke de regel dat iedereen die leider wil worden deze cursus moet volgen. Nadat je dan nog je 'stage' gelopen hebt als leider (dit is je eerste jaar leiding), ontvang je een animator-attest. Alle praktische informatie komt later in het werkjaar via whatsapp bij jullie ouders terecht.

Data: zondag 6 april t.e.m. zaterdag 12 april

Joepie 31

De week na paascursus van 15 tot 18 april is er terug een joepie georganiseerd. Wat houdt dit in? We trekken met alle KSA's van Vlaanderen naar stad X al wandelend natuurlijk. We lopen 100 km in 4 dagen tijd, dus begin maar al jullie schoensel in te wandelen. Als KSA Moerkerke doen wij natuurlijk mee en het is iets om niet voor thuis te blijven!

Zomerkamp 2025

Wanneer vindt dit machtige kamp plaats? Wel dat is van 10 – 19 juli. Zet het op jullie kalender, in jullie gemeenschappelijke agenda met de ouders, roep het van de daken dat je het niet vergeet! Het beloofd zoals altijd een fantastisch periode te worden, je gaat toch mee?

Mij niet bellen ...

Raf De Soete

- raf.de.soete@ksam.be +32 (0)468 56 86 75

Jens Cocquyt

- jens.cocquyt@ksam.be +32 (0)470 66 94 80

Briek Lameire

- briek.lameire@ksam.be +32 (0)468 29 07 24

Robin Lauwereins

- robin.lauwereins@ksam.be +32 (0)487 38 21 16

Inschrijvingen

Het is hetzelfde zoals altijd via een google form die je via de QR-code kan scannen. Volg alle stappen via de form en vergeet geen €40 over te schrijven naar: BE89 1030 8101 6185 met de mededeling: Inschrijving 'naam' + 'voornaam'. Doe dit zo snel mogelijk zodat leider Raf niet moet zagen op jullie ;)



Wie is jullie leiding???

Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie aandacht voor de beste leidingsploeg van heel KSA Moerkerke en omstreken.

Maak kennis met Raf, de man, de mythe, de meester in alles wat hij aanraakt! Hij is onze banleider die ons het leven dit jaar makkelijk zal maken. Zijn motto: "Als het niet leuk is, dan maak ik het wel leuk!" En dat is precies wat hij dit jaar zal doen.

Daarna komt Jens, onze meest ervaren leider binnen KSAM. De bompa van de groep zal er altijd voor ons zijn in makkelijke tijden, maar ook zeker in moeilijke. Als onze vertrouwenspersoon zal hij altijd een luisterend oor zijn voor ons.

Onze 2^e meest ervaren leider binnen KSAM zit ook in deze leidersgroep namelijk Briek. Of het nu gaat om een spontane roadtrip naar nergens of een avond vol bordspelletjes (waar hij stiekem altijd wint), Briek is de man die overal een avontuur van maakt. Dus wees alvast op alles voorbereid, want hij weet zelf niet wat komen zal.

Onze 3^e meest ervaren leider binnen KSAM zit ook in deze leidersgroep namelijk Robin. Wat Robin, aka Wuste, echt uniek maakt? Zijn vermogen om iedereen om hem heen te laten lachen. Hij heeft een natuurlijke flair om te zeveren over van alles en nog wat en zijn speelse humor zorgen ervoor dat er nooit een saai moment is.

Dit quattro zullen jullie voor altijd en eeuwig onthouden als de beste leiding ploeg waar je ooit leiding van hebt gehad.

Dikke kus jullie leiders xxx

Tijd voor spelletjesss

Worstje heeft een oogje op onderstaande knappe
deerne. Help jij hem de weg vinden?



brrrrr

Neem deze opgelost mee naar de eerste activiteit en
ontvang een beloning van leider Blik!

Veel succes!